

De Bijbel, een Boek voor één Ras

De Bijbel, een Boek voor één Ras

door pastoor F.W.C. Nesor M.Sc

Nederlandse bewerking kolonel G. J. van Loon

Gebed

Hemelse Vader wij komen nu bij Uw kostbaar Woord en wij vragen dierbare Here dat U deze boodschap rijkelijk zal zegenen. Want wij hebben zegen nodig om te begrijpen wat wij nu gaan behandelen. Ik Bid Here geef ons de moed en kracht om tegen ons zelf te kunnen zeggen maar God heeft zo gesproken en daarom is dit zo. Here al zal dit ook tegenstrijdig zijn met huidige opinies en inzichten, geeft ons genade Mijn God om te zeggen spreek Here, uw dienstknecht en dienstmaagd luistert in Jezus Naam. Amen.

Schriftlezing

Deuteronomium 7:1-21: *"Wanneer de Here, uw God, u in het land gebracht zal hebben, dat gij in bezit gaat nemen, en Hij voor u uit vele volken verdreven zal hebben, de Hethieten, de Girgasieten, de Amoriëten, de Kanaänieten, de Perizzieten, de Chiwviëten, en de Jebusieten, zeven volken, talrijker en machtiger dan gij, en de Here, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen. Gij zult u ook met hen niet verzwageren; uw dochters zult gij aan hun zonen niet geven, noch hun dochters nemen voor uw zonen; want zij zouden uw zonen van Mij doen afwijken, zodat zij andere goden zouden dienen, en de toorn des Heren tegen u zou ontbranden en Hij u weldra zou verdelgen. Maar aldus zult gij met hen doen: hun altaren zult gij afbreken, hun gewijde stenen verbrijzelen, hun gewijde palen omhouthen en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; u heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaders gezworen had, heeft de Here u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte, opdat gij zoudt weten, dat de Here, uw God, de enige God is, de trouwe God, die het verbond en de goedertierenheid houdt jegens wie Hem liefhebben en zijn geboden onderhouden, tot in duizend geslachten; maar aan ieder persoonlijk van hen die Hem haten, oefent Hij vergelding door hem te gronde te richten; Hij stelt het niet uit voor wie Hem haat, aan hem persoonlijk vergeldt Hij het. Onderhoud dus het gebod, de inzettingen en verordeningen, die ik u heden gebied na te komen. Het zal geschieden, omdat gij aan deze verordeningen gehoor geeft en ze naarstig onderhoudt, dat de Here, uw God, jegens u het verbond en de goedertierenheid zal bevestigen, die Hij aan uw vaders met een eed bekrachtigd heeft; Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land, waarvan Hij uw vaders gezworen heeft, dat Hij*

het u geven zou. Gezegend zult gij zijn boven alle volken; er zal geen onvruchtbare zijn onder uw mannen of vrouwen, noch onder uw vee. De Here zal alle ziekten van u afwenden, en geen van de boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen, maar Hij zal die brengen over allen die u haten. Gij zult alle volken die de Here, uw God, u geven zal, verslinden; gij zult hen niet ontzien en hun goden niet dienen, want dat zou u tot een valstrik worden. Wanneer gij bij uzelf zoudt zeggen: Deze volken zijn talrijker dan ik, hoe zou ik dan in staat zijn hen te verdrijven? dan moet gij niet voor hen vrezen; houd steeds in gedachten, wat de Here, uw God, aan Farao en geheel Egypte gedaan heeft, de grote beproevingen, die uw ogen gezien hebben, de tekenen en wonderen, de sterke hand en de uitgestrekte arm, waarmede de Here, uw God, u uitgeleid heeft; zo zal de Here, uw God, doen aan alle volken, voor welke gij bevreesd zijt. Bovendien zal de Here, uw God, hoornaars op hen afzenden, totdat wie overgebleven waren en zich voor u verborgen hadden, zijn omgekomen. Sidder niet voor hen, want de Here, uw God, is in uw midden, een grote en vreselijke God.”

Ras:- Het woord volgens het woordenboek: een groep individuen die zich door gemeenschappelijke erfelijke lichamelijke kenmerken onderscheiden van andere individuen.

Rasecht:- van zuiver heel echt. Geboren echt, door en door.

Voor veel mensen zal dit een zeer omstreden Bijbelstudie zijn en ook aanvechtbaar. Maar één ding moet goed worden onthouden, wat zal ik er mee doen, luistert naar Gods Woord of luistert u naar gevestigde kerkelijke of politieke opinies. Ik ben er zeker van dat dit de grondoorzaak is van al onze problemen. Wij als volk zijn geheel en al weggedraaid van God en Zijn Woord. Al zeggen wij dit niet met onze woorden dat wel duidelijk met onze daden. Wij dienen vandaag een totaal andere God dan de God van de Bijbel. Dit is ons probleem. Kijk vandaag naar de verschrikkelijke ziekten die er zijn. En als de Here dan tot Israël gesproken heeft: *”De Here zal alle ziekten van u afwenden, en geen van de boze kwalen van Egypte, die gij kent, zal Hij u opleggen, maar Hij zal die brengen over allen die u haten.”*

Waar staat Israël vandaag? De Here heeft gezegd: *”Er zal geen onvruchtbare zijn onder uw mannen of vrouwen, noch onder uw vee.”* [vers 15].

De Here heeft rijke zegen beloofd: *”Hij zal u liefhebben, zegenen en talrijk maken; Hij zal zegenen de vrucht van uw schoot en de vrucht van uw bodem, uw koren, most en olie, de worp van uw runderen en de dracht van uw kleinvee, in het land, waarvan Hij uw vaderen gezworen heeft, dat Hij het u geven zou.”* [vers 13].

Waar is de God vandaag? Beseffen wij hoever wij zijn afgedwaald?.

Maleachi 3:6: *”Voorwaar, Ik, de Here, ben niet veranderd, en gij kinderen van Jakob, zijt niet verteerd.”*

Dus als God al deze dingen heeft beloofd in Deuteronomium 7 ongeveer 1450 jaar voor de geboorten van de Here Jezus dus 3.500 jaar geleden. Als God in de afgelopen drieduizend vijfhonderd jaar is veranderd en als dit zo is, welke zekerheid hebben wij dan wat wij moeten geloven en waar kunnen wij dan op vertrouwen? Maar zeg mij, waar wordt Hij in Zijn veranderde toestand voor ons beschreven – hoe weten wij dan in welke God wij moeten geloven als Hij veranderd is. Maar Hij halleluja God is NIET veranderd. Hij is nog steeds dezelfde God. Daarom ligt ons heil daarin om terug te keren naar Hem en Zijn Woord, hoe drastisch het ook mag zijn in ons denken en ons leven.

Wij moeten goed beseffen dat wij de basis van de zaak niet veranderen, wij moeten ons hart veranderen – ons hart moet recht staan voor God want Hij zal de omstandig heden veranderen. God zal het huidige stelsel veranderen waarin wij als mens en volk gevangen zitten. God zal dit vernietigen. Wij horen zo dikwijls in preken of politiek toespraken dat zij het zullen gaan veranderen – wij leven zo te zeggen in een tijd van grote hervormingen. Maar zij zullen niet slagen want hun plannen zijn niet in overeenstemming met Gods Raadsplan.

Kijk naar grote godsdienstige organisaties die zeggen: "Afrika voor Christus" of wat nu in het brandpunt staat: "de moslims voor Christus" Nadat zij dit ook hebben geprobeerd met het jodendom. Maar dat is niet waar, dat is niet wat Gods Woord zegt, dus ligt ons heil daar ook niet in. Kijk zelf ernstig naar ons gelezen gedeelte en naar de volgende Schriftplaatsen die ik nog zal noemen.

Met moet goed bedenken dat de Steen die door geen mensen handen losbreekt in Daniëls profetie omtrent Nebukadnezars Beeld die omver wordt gestampt en tot stof vermalen door de wind zal worden weggeblazen. Er zal nooit meer een rijk of rijken worden opgericht. Dit is een profetische voorstelling hoe God de huidige politieke en kerkelijke stelsel zal vernietigen. En wij leven nu in deze tijd. Wij gaan door dit maalproces heen. Maar er is voor ons ontkoming als wij terug keren naar Gods Woord. Dit geloof ik met mijn gehele hart.

De Here Jezus staat op het punt om naar de aarde terug te keren, om deze aarde terug te brengen onder Gods bestuur. Daarom moeten wij Gods Woord werkelijk verstaan en moeten kijken naar de KERN en teruggaan naar het wezen van Zijn boodschappen aan Zijn volk.

Het grootste probleem vandaag is dat wij de Bijbel oppervlakkig lezen of in het geheel niet bestuderen – hoeveel tijd besteed u per dag aan Gods Woord?

Als Hij nu heeft gezegd tegen Israël toen zij op het punt stonden om Kanaän binnen te trekken vers 2: *"en de Here, uw God, hen aan u overgeleverd zal hebben, zodat gij hen verslaat, dan zult gij hen volkomen met de ban slaan; gij zult met hen geen verbond sluiten en hun geen genade verlenen."*

Zij moesten allen met de ban worden geslagen [uitroeien]. Als Israël dit had gedaan dan waren zij niet in de problemen gekomen. Als de Boeren Voortrekkers hadden geweten dat zij werkelijk Israël waren en Gods opdracht op hun weg naar het noorden hadden gedaan- dan zaten zij nu ook niet in de problemen. Maar nee zij sloten met de barbaren allerhande verbonden dat veel mensenlevens heeft gekost – ook vandaag aan de dag worden zij vermoord door diezelfde barbaren.

Maar nu wij leven in een liberalistische tijd een verwijfde samenleving. Dit wat God als opdracht heeft gegeven iets afgrijselijk. De vijanden van de Bijbel gebruiken dit dan ook om aan te tonen dat de God van de Bijbel de God van Israël een wrede stammen God is.

En hun klachten baseren zij op Deuteronomium 7 en zeggen wie kan in zo'n God geloven?

En als wij verder kijken in de Schrift wat omtrent deze zaken nog meer beschreven staat dan zien wij dat er gesproken wordt van het vernietigen van grijsaard tot baby's. Dit is verschrikkelijk voor een gewoon mens om naar te kijken en laat staan uitvoeren.

Wij hebben het nog steeds over de Bijbel als een boek voor één ras.

Wij lezen nog eens de drie kernverzen uit Deuteronomium 7:6-8: *”Want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is; u heeft de Here, uw God, uit alle volken op de aardbodem uitverkoren om zijn eigen volk te zijn. Niet, omdat gij talrijker waart dan enig ander volk, heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken. Maar, omdat de Here u liefhad en de eed hield, die Hij uw vaders gezwoeren had, heeft de Here u met een sterke hand uitgeleid en u verlost uit het diensthuis, uit de macht van Farao, de koning van Egypte.”*

Hier spreekt God tegen een Heilig afgezonderd volk.

Nu de vraag aan ons: heeft God deze keuzen veranderd? Heeft Hij deze beloften weggegaan?

U moet dit ernstig onder ogen zien, Als God dit heeft gedaan, dan kunnen wij geen staat maken op enig andere beloften zelfs niet op het eeuwig leven. Dan weet ik niet waar ik sta in het leven. Dus is er voor mij maar één ding dat God Zijn beloften aan dit volk waar maakt en voor vandaag nog even geldig is dan op de dag dat dit door Hem is uitgesproken en God heeft zo'n uitverkoren volk: **”heeft de Here Zich aan u verbonden en u uitverkoren; veeleer zijt gij het kleinste van alle volken”** [vers 7].

Waar vinden wij deze God vandaag? Heeft God de eed aan onze vaders vergeten of veranderd? Als dit zo is dan heb ik geen waarborg! Kijken wij naar het huidige Christendom en naar de Kerk in het algemeen dan bestaat Gods eed niet meer. Op welk fundament is ons geloof dan gebouwd, Als mijn geloof niet gebouwd is op een onveranderlijke God die als Hij een belofte maakt of geeft, of een verbond sluit dan staat dat vast in alle eeuwigheid dan weet ik waarop ik kan bouwen – dan weet ik wat ik kan geloven en dat is de enigste God in wie wij kunnen geloven. Daarom is het een ernstige zaak waarvan wij nu spreken.

Amos 3:2: **”U alleen heb Ik gekend uit alle geslachten van het aardrijk; daarom zal Ik al uw ongerechtigheden aan u bezoeken.”**

Daarom is God steng tegen dit volk – Hij heeft ook aangetoond dat Hij Israël menigmaal uit haar problemen heeft verlost met een sterke hand. Hij zond zelfs Zijn eigen Zoon om dit volk te redden. Wij moeten eens verschijnen voor een levende God, sta daar eens bij stil.

Als wij hem dienen met heel ons hart en verstand dan zal Hij doen wat Hij heeft beloofd.

Deuteronomium 14:1-2: **”Gij zijt kinderen van de Here, uw God; gij zult uzelf om een dode geen insnijdingen toebrengen, noch het haar boven uw voorhoofd wegscheren; want gij zijt een volk, dat de Here, uw God, heilig is, en u heeft de Here uitverkoren om Hem een eigen volk te zijn uit al de volken, die op de aardbodem wonen.”**

Velen die deze verzen in Deuteronomium 7 hebben gelezen zeggen: wat heeft dit met ons te maken? Ik hoor dit zo dikwijls als ik van Israël praat. Daarom zijn wij zo'n slap volk. Niemand neemt God nog op Zijn Woord. Maar bedenk goed God neemt ons wel op ons woord wat wij belijden. Als ik luister naar Gods Woord dan zal Hij ook naar ons luisteren. En zal Hij van ons een volk maken wat welke Hij voor ogen heeft, dat Hij uitgekozen heeft en niemand kan dit ongedaan maken, prijs Zijn Naam.

“Gij zijt kinderen van de Here, uw God.” Let op: dit is niet zomaar een naampje zoals wij zelf plachten te doen. Nee, God bedoelt hier dat wij letterlijke kinderen van Hem zijn. Hij Is onze Vader onze verwekker. [wij hebben hier een uitstekende brochure van]. God bedoeld nooit iets geestelijk. De mens is naar Zijn Beeld geschapen en Jezus is het volmaakte beeld van God en was ook een zoon van David

Genesis 2:7: *“Toen formeerde de Here God de mens van stof uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.”*

Psalms 135:4: *“Want de Here heeft Zich Jakob verkoren, Israel tot zijn eigendom.”*

Het woord mens betekent Adam en in het Hebreeuws zegt dit ons dat dit iemand is die kan blozen m.a.w. blank is. Wij Adamieten zijn kinderen van de Levende God.

Daarom zegt de profeet Amos dat God ons alleen heeft gekend uit alle geslachten der aarde.

Maar wij zijn zo afgedwaald van onze God dat wij niet meer onze eigen identiteit kennen en ook niet onze roeping. Wij zijn naar het beeld van God geschapen – denk hier eens over na.

Maar God is ook Geest en wie hem wil aanbidden moet dit doen in geest en waarheid. M.a.w. wij moeten Zijn Geest bezitten. Maar Hij kwam ook in een menselijke gestalte en dit was in de persoon van Jezus. En deze Jezus is de zoon van David en ook David was rossig en kon blozen en had een knap uiterlijk.

Jezus heeft Zijn ware glorie als een mantel uitgetrokken om onder ons te komen wonen – om onze gebrokenheid te komen herstellen en om ons terug te brengen naar onze oorsprong naar de Vader. Dit is dan ook de hoop en verwachting geweest van alle Godsmannen die in de vorige eeuwen leefden.

Neem David Psalm 17:15: *“Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen, en bij het ontwaken **mij verzadigen met uw beeld.**”*

David's geloof en verwachting was, dat als hij zal opstaan en dat hij opnieuw Gods beeld zal zijn. En dit beeld in zijn verheerlijkte gestalte was die van een Blanke man. En daarom vecht satan om dit beeld van de aarde te doen verdwijnen. Satan en zijn trawanten strijden eeuw na eeuw om Gods beeld en gelijkenis van de aarde te doen verdwijnen zodat Jezus geen volk meer heeft om over te komen regeren. Met deze strijd hebben wij dagelijks te maken in de politiek en in onze kerken. Zij willen niet dat Gods beeld en gelijkenis tot hun Israël identiteit komen.

Waarom is het een strijdbaar onderwerp als je over Israël praat als uitverkoren ras – en waarom haten mensen ons als wij belijden dat wij van Israël zijn – ja zelfs onder onze eigen geleerden is dit geen gemakkelijk onderwerp om te behandelen – in de afgelopen 35 jaar heb ik dit aan de lijven ondervonden, sommige haten mij om deze boodschap. Gods nageslacht is niet populair in deze tijd. Wij blanken worden alom gehaat en het meest door eigen mensen. Is dit niet eigenaardig? Dit komt omdat Satan weet dat in dit volk zijn ondergang ligt en dat weten de heiden ook en zij willen zich niet aan ons onderwerpen. Maar dat zal weldra gaan gebeuren. Jezus komt om zijn blanke Koninkrijk te heroprichten in al zijn glorie om over deze aarde te gaan regeren, maar dan met een ijzeren vuist. Dit weet Satan en hij weet ook dat zijn

dagen zijn geteld vandaar deze strijd en vervolgingen tegen de Blanke-Protestanse volkeren van West-Europa.

Dit komt omdat wij God niet meer op Zijn Woord nemen. Onze godsdienst is niet meer de godsdienst van de Bijbel hoe vroom wij ook zijn. Want de godsdienst heeft gezegd dat op de Pinksterdag God zijn hele plan heeft veranderd. En de godsdienst en de theologie zeggen: op de Pinksterdag heeft God zijn volk Israël opzij geschoven [en dan bedoelen zij de joden] en nu heeft God een nieuw Israël uitgekozen en dat is de kerk. God heeft nu niet meer een uitverkoren volk. Gods volk is nu de Kerk bestaande uit alle rassen der aarde er is ook geen sprake meer van Gods Verbond met Isaak en Jakob met een Volk [Mijn uitverkoren Volk]. Maleachi 3:6. Dit mag niet meer gezegd worden. Om de waarheid te zeggen als je dit doet is dat zelfs zonde want God heeft nu een ander volk gekozen en dat is de kerk. Zo wordt dit aan ons verkondigd. Maar dit is niet de godsdienst van de Bijbel. Staat er ergens dat Hij Zijn Verbond en Eed heeft verbroken? Daarom moeten wij terugkeren naar Gods Woord.

Romeinen 8:29:”*Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders.*”

Zijn zoon was een nakomeling van David – en was blank. Dit is nog maar het uiterlijke wij zijn nog niet bij het innerlijke het innerlijke die de Vader heeft liefgehad en wat zegt de Here Jezus als hij vraagt: “hoe hebben jullie mij lief”? Als jullie mijn geboden bewaren.

Maar in de wereld bestaat er vandaag een uiting van zogenaamde liefde het drupt er vanaf. Ik gruwel er van als ik dit zeg. Iedereen moet omhelst worden en liefgehad. Maar praat van Gods geboden en men draait van je weg. Het lijkt wel dat de liefde bestaat uit omhelzingen. Deze liefde bestaat niet uit de terugkeer naar Gods Woord. Al kost dit mij veel ja zelfs mijn leven.

Als wij durven te leven en te sterven zoals de eerste christenen, dan zullen wij vandaag ook hun resultaten hebben. Maar wij zijn niet bereid om te leven en te sterven als de eerste Gemeente – wij zijn niet bereid om onze levens af te leggen in ons alledaagse leven. Wij zoeken populariteit, sluiten ons aan bij de grootste kerk of bij de grootste politieke partij en sluiten ons aan bij de meerderheid bij de algemene mening. Dan zijn wij veilig, zo denken wij als volk. Geen wonder dat het zo slecht gaat met ons. Zolang het niets kost gaan wij door. Maar stellen wij onszelf wel eens de vraag: “Wat kost mijn geloof?”

Want zodra het Woord je aangrijpt gaat men rekenen wat kost dit mij om te geloven en uit te dragen en dan wordt dit verworpen is mijn ervaring van mensen. Want dit kost mij te veel wordt er gezegd. Het kost mij teveel om Gods Woord grondig te onderzoeken of om te bidden. Men is bang om vrienden of familie te verliezen men is te bang om een standpunt in te nemen. Jezus heeft daarvoor gewaarschuwd.

Wij moeten teruggaan naar Gods Woord waarin staat dat Hij maar één uitverkoren volk heeft dit is mijn betoog. En dit volk staat onder een verschrikkelijke bedreiging. En dat volk zoekt naar een oplossing door hervorming en compromis op politiek en kerkelijk gebied zij buigen voor de heiden onder ons en aanbidden hun goden dragen hun kleren eten hun voedsel. Men leunt op de wereld mening, doet men dit niet en blijf je bij je standpunt dan pakken ze je op je economie. Kijkt naar de sancties tegen de Boeren in Zuid-Afrika en Rhodesië. En daarom geeft men toe aan de algemene wil van een onzichtbare vijand het internationalisme/liberalisme.

Maar men weet niet dat ons volk op weg is naar een afspraak en ontmoeting met hun God. En onze God zal dit Volk roepen en uitrukken tot een nuchterheid en besef. Want onze God geeft Zijn Verbond niet zomaar prijs, wij doen dit wel, maar Hij niet. Hij brengt ons als volk terug onder het juk van het Verbond, prijs de Here.

God heeft Zijn volk gerechtvaardig ten spijten van zichzelf.

Numeri 23:21: *”Men schouwt geen onheil in Jakob, en ziet geen rampspoed in Israel. De Here, zijn God, is met hem, en gejubel over de Koning is bij hem.”*

Lees dit hoofdstuk eens door en zie hoe Balak de koning van Moab de huurling profeet Beliam gehuurd heeft om Israël te vervloeken. Maar deze profeet kon dit niet – integendeel hij sprak zegeningen uit en beloften voor Israël. God moest zelf een ezel laten praten.

Numeri 23:19-21: *”God is geen man, dat Hij liegen zou; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen? Zie, ik heb bevel ontvangen te zegenen, en zegent Hij, dan keer ik het niet. Men schouwt geen onheil in Jakob, en ziet geen rampspoed in Israel. De Here, zijn God, is met hem, en gejubel over de Koning is bij hem.”*

In de Engelse Bijbel staat dat er in Israël geen perversiteit zal zijn in Israël.

Beliam voorspelde voor Israël dat er een tijd zal komen dat al hun zonden zal worden vergeven. En zo zal God van Israël een heilig volk maken. Een volk waarin Zijn Wet in hun harten zal worden geplaatst. Een volk die Zijn lof zal verkondigen

Romeinen 4:4-8: *”Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken: Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.”*

God rechtvaardigt de goddeloze door het geloofd in Jezus Christus Zijn Zoon.

Deze heeft de schuld van een heel volk betaald, dus ook voor u en mij, sta daar eens bij stil en aanvaar dit als een Godsgeschenk in uw leven. Geloof Gods Woord in de kracht van de Heilige Geest.

Jesaja 43:21-22: *’Het gedierte des velds zal Mij eren, jakhalzen en struisen, want Ik geef water in de woestijn, rivieren in de wildernis om mijn uitverkoren volk te drinken. Het volk dat Ik Mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen.”*

Wie zijn deze uitverkorenen?

Israël Zijn eigendomsvolk.

Nu zijn wij nog niet in staat tot lof vanwege onze huidige zondige toestand, maar Jesaja heeft voorzegt dat dit wel zal gaan gebeuren – put hier troost uit voor u zelf maar ook voor je blanke volk waartoe je behoort.

Als deze boodschap gebracht zal worden aan ons volk in de kracht van de Heilige Geest dan zal er ontwaking komen en ik geloof dat God dit zal doen. Hij zal mannen en vrouwen opwekken om deze boodschap uit te dragen. Maar de vraag is zijn wij daartoe bereid? Willen wij offers brengen om dit Evangelie van het Koninkrijk te prediken. Willen wij aan hen hun identiteit vertellen en roepen tot Gods heilige Berg?

Wat zegt vers 24-25: *”Gij hebt Mij voor zilver geen kalmoes gekocht en met het vet uwer slachtoffers hebt gij Mij niet gelaafd. Neen, gij zijt Mij lastig gevallen met uw zonden, hebt Mij moeite aangedaan met uw ongerechtigheden. Ik, Ik ben het, die uw overtredingen uitdelg om Mijnentwil en Ik gedenk uw zonden niet.”*

Dit zal een opstanding uit de doden zijn voor Israël – kijk goed hier worden geen voorwaarden gevraagd. God zegt Ik delg jou zonden uit.

Jesaja 44:21: *”Denk hieraan, Jakob; Israel, want gij zijt mijn knecht; Ik heb u geformeerd, gij zijt mijn knecht, Israel; gij wordt door Mij niet vergeten. Ik vaag uw overtredingen weg als een nevel en uw zonden als een wolk; keer weder tot Mij, want Ik heb u verlost. Jubelt, gij hemelen, want de Here heeft het gedaan; juicht, gij diepten der aarde, breekt uit in gejubel, gij bergen, gij woud met alle geboomte daarin, want de Here heeft Jakob verlost en Hij verheerlijkt Zichzelf in Israel.”*

U ziet dit Boek is voor één ras geschreven en dit ras moet tot ontwaking en bekering komen

Dit ook wat Beliam over Israël geprofeteerd heeft toen hij zij ik zie geen zonden in Israël.

Waarom leren onze geestelijke voorgangers ons dit niet?

Ezechiël 36:24-27: *”Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen, en Ik zal u brengen naar uw eigen land; Ik zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal Ik u reinigen; een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart van vlees geven. Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.”*

Dit is Gods Verbond met dat Uitverkoren Ras daarom zegt Hij IK ZAL.

Maar wij hebben dit verloren omdat de Kerk dit aan alle volkeren heeft gegeven en dit heeft God niet gedaan – dit is de positie waarin wij als volk verkeren – daarom moet men zijn eigen hart ernstig onderzoeken of u wel of niet bij dit uitverkoren hoort of niet – Uw eeuwige toekomst hangt daar van af – God zal Zijn Beeld en gelijkenis [van de mens] herstellen.

Koning David heeft dit gezegd dat hij verzadigd zal worden met Gods beeld als hij wakke wordt. Gods Woord staat vol van zulke beloften, men hoeft ze alleen maar op te zoeken en te aanvaarden God heeft één RAS en één VOLK gemaakt en de Bijbel is het boek waarin het contract met deze uitverkoren geslacht is opgeschreven – hierin staan de akten opgeschreven van Genesis tot aan Openbaring – daarom ken uw verbond en Ken Uw God.

Amen

Veel mensen struikelen af en toe over de waarheid, maar de meesten krabbelen snel weer overeind en gaan verder alsof er niets is gebeurd

“Het oor, dat luistert naar de terechtwijzing dien ten leven is, zal vertoeven te midden der wijzen.”

Spreuken 15:31